

Kerstgroet 2021

In 2011 begonnen in antwoord op de vraag 'Hoe gaat het nu met jullie?' – uitgegroeid tot onze alternatieve kerstkaart. Eerdere kerstgroeten zijn te vinden op www.kleinkracht.nl/kerstgroet.

Al een paar jaar bedenk ik rond oud en nieuw een woord voor het volgende jaar, een woord waar ik aandacht aan wil schenken. Voor 2021 waren dat de woorden 'Samen' en 'Vertrouwen'. Ik wilde vooral in mijn werk meer samenwerkingsverbanden aangaan. Ik had niet kunnen vermoeden wat een grote rol deze woorden nog meer zouden gaan spelen! Een jaar vol genieten van mijn rouwpraktijk in combinatie met het geven van trainingen. Voel me helemaal op mijn plek. Ben ook weer een prachtige opleiding aan het volgen: systemisch werken met traumatisch verlies. Ik houd van leren en zal dat altijd blijven doen. En als kers op de taart lukte het Dick en mij om in deze hectische markt ons droomhuis te pakken te krijgen. Samen vol vertrouwen verder.

Laura en Nico doen het super samen. Laura op schema in het laatste jaar van haar studie. Ze maakt nu in haar stage een mooie combi van toegepaste psychologie en vormgeving. Nico heeft zijn bachelor gehaald en vol tevredenheid een nieuwe baan als processpecialist bij BDO. Sinds kort hebben ze een puppy in huis: Mellow. Nog steeds super blij met hun huisje in Deventer. Pim merkte op vakantie dat hij weer voluit geniet van contacten met anderen en pakt in februari zijn studie Applied Science weer op. Hij is al een paar keer op de campus in Eindhoven geweest, krijgt goede hulp vanuit de hogeschool en zoekt nu een kamer in een studentenhuis. Best een spannende stap voor hem, maar ik ben vol vertrouwen dat hij dat prima gaat doen. Dorus zit in het tweede jaar van zijn studie werktuigbouwkunde. Het is een stuk drukker dan vorig jaar. Theorievakken gaan hem nu makkelijker af, doordat hij weer samen met andere studenten op de hogeschool mag zijn. Zijn eigen klusprojectjes hebben wel even te lijden onder de drukte, maar dat komt vast wel weer goed. Hij heeft inmiddels een nieuwe schat van een vriendin: Carlijne. Fijn om te zien hoe hun vertrouwen in elkaar groeit. En tussendoor heeft hij nog steeds vele hechte vriendengroepjes, van scouting tot wielrenmaatje. Ik ben zo trots op hoe ze alle drie hun eigen pad bewandelen, de ups en downs veerkrachtig hanteren en nergens voor weglopen. Diep respect!



Tot voor kort dacht ik dat ik deze kerstgroet eigenlijk geen tegenslagen te melden had. Helaas is er nu toch eentje op ons pad gekomen. Ik blijf een tumor in mijn speekselklier (achter/onder mijn oor) te hebben. Ben doorverwezen naar een expertiseteam in het VUmc. Er volgt een operatie op 12 januari (als corona dat toelaat) en misschien ook nog bestraling of chemo. De tumor zit wat verweven. Daardoor spelen twee angsten mee: hoe ziek ben ik en blijft mijn gezicht gespaard. Er is een kans op beschadiging van de aangezichtsenuw. De woorden vertrouwen en samen heel hard nodig nu. Heel fijn om te voelen hoe familie en vrienden direct hecht om ons heen staan, gedragen voelen we ons.

Nog even terug naar ons samenwonen. Dit voorjaar begonnen we iets serieuzer naar de huizenmarkt te kijken. Dat bleek een gekkenhuis, dus schakelden we een makelaar in. En laat ons nou in de zomer al tegen ons droomhuis aanlopen! Op 1 september besloten we een bod uit te gaan brengen. Een bijzondere datum voor mij. Op 1 september 1985 besloten Geert en ik dat we bij elkaar hoorden. En na 36 jaar op precies diezelfde datum, zetten Dick en ik de stap om ons helemaal aan elkaar te verbinden. Magisch. Geen wonder dat onze eerste keer bieden direct raak was. Meant to be. En best spannend ook. Vol in de liefde stappen is ook vol accepteren dat je ooit weer pijn gaat voelen als je afscheid moet nemen.

Het loslaten van het oude huis is iets waar we nu middenin zitten. Dit afscheid is best moeilijk. Elke centimeter bevat herinneringen. Visuele prikkels die nog helpen om beelden van Geert terug te halen. Ook moeten we opruimen, talloze verhalen schieten me te binnen bij alles wat door mijn handen gaat. En voor alle zes onze kinderen is dit ook het loslaten van hun ouderlijk huis, waar ze zijn opgegroeid.

Op 22 dec krijgen we de sleutel. Begin februari 2022 gaan we verhuizen.

Welke kids nog met ons meegaan, blijft even afwachten.

We maken in ieder geval twee grote logeerkamers:

Eentje in van 't Klooster-sfeer, eentje

In Ekstijn-sfeer. Een nieuw thuis creëren!



Dankbaar kijk ik op het jaar terug. Wat zijn er veel goede dingen gebeurd. Nu het vertrouwen behouden en samen zoveel mogelijk genieten van onze nieuwe plek, ondanks de uitdagingen die voor ons liggen!

We wensen jullie een sprankelend en liefdevol 2022!
Karin,
mede namens
Laura, Pim, Dorus
en Dick

SAMEN
VERDER!

PLATOLAAN 32
3707 GG ZEIST